

Guano Caves

19 - 21 September 2014

Van vroeg Vrydag af was Noord-Boland lede al oppad na Guano Caves – en het met opgewonderheid uitgesien na ‘n lekker naweek in die Boland!



Mens kan ook nie anders as om lekker te kuier op hierdie pragtige plaas nie. Die lekker warm swembaddens word ook altyd baie geniet deur die lede!

En dan is daar nog baie interessantheide ook hier te sien!



Jy ry tussen hierdie lang laning bome deur Oppad na die pragtige boomryke staanplekke.

Die mooi berge in die omgewing maak hierdie terrein ook baie gewild!



Links is van die mooi geboude braaiplekke, wat elke staanplek het.

Regs is van die tent-kampe wat mens kan huur.

*Nr. 2
vervolg*



Guano Caves 2





Vir die kinders En sommer groot mense ook ... is hier baie lekker dinge te doen ... van visvang tot die besigtiging van al die diere wat hier is ... eende, lamas, kamele, muise, slange ens.

kalkoene! Lekker plaas hier!



In die veld is lamas, volstruise, eende en Blou kraanvoëls te sien.

Trekkerritte neem jou op na die grotte waar daar na die verskillende soorte vlermuise gekyk kan word. Baie interessant.



By hierdie lekker
restaurant hier links ...
het ons Saterdagmiddag
lekker rugby gekyk ...
en tee en skons geniet!

Bo is die swart swane
En regs die luislange
wat ook hier te sien is!

Nr 3 vervolg ...



GUANO CAVES 3

Regs is Hannes en Elsabe – wat ons kampeiers was vir die naweek – Baie Dankie aan hulle vir al die reelings vir die naweek.

Hier onder is ons besig met ons “Moerbei” ontbyt – waar elkeen gebraai het net wat hy wil! Dit was te lekker, en toe eet ons almal saam!





Hier is ons besig om lekker saam



te braai – gestaal teen die koue van die aand!
Die lekker kuiervuurtjie het ons almal lekker warm gehou!

Sondaggend het ons na ons boekevat en vergadering, lekker saam gekuier en tee gedrink en eetgoedjies geniet. Johan & Louisa De Wet van Ladysmith het ook saam met ons gekuier.



Mooi bly tot volgende keer ... en beplan solank vir ons "*High Tea*" van die volgende kamp!

.... Sien ons nuwe Sawa Dagbestuur onder:

Tydens ons pas afgelope Kongres by Buffelspoort, is ons nuwe Dagbestuur vir 2015 verkies: Hier is die nuwe groep hier onder: Baie Geluk en voorspoed vir 2015 is aan hulle almal toegewens vanaf Noord-Boland!

Volledige terugvoer van die kongres sal gegee word in die volgende Sawanant wat binnekort uitgaan – kyk gerus uit daarvoor!



Sawa president, Nico Spaumer, stel Sawa se nuut verkose Dagbestuur voor:
Voorsitter: Jannie Meyer en Alet, Ondervoorsitter: Andre Knoetze en Juliana - Sekretaris: Martin Rix en Tersia, Penningmeester: Vossie Vosloo en Hanneljie, Skakelbeampte: Brian van Niekerk en Liana {voor hom}.



Veilig Sleep! Tot volgende keer!

Fotobeelde saamgestel deur:
Corrie Schmiedeskamp